

## **Η απώλεια της αυτάρκειας έφερε την κατάρρευση της Ελλάδος - τα δανεικά της καταστροφής -**

Οι άνθρωποι και οι Λαοί που γεννιούνται οφείλουν να βιώνουν την ζωή όρθιοι, αλλά και να πεθαίνουν όρθιοι. Οι πρόγονοι μας μέχρις και πρόσφατα πριν από το 1981, εάν ενθυμείσθε καλά, **ήσαν απλοί άνθρωποι, διότι εις την απλότητα ευρίσκεται ο πλούτος της γνώσης και της σοφίας.** Είναι τα εργαλεία της ζωής που κάνουν τους ανθρώπους δημιουργικούς και αυτάρκεις, αυτάρκεις σε όλα και μετριόφρονες. Η δημιουργική τους αυτάρκεια εξασφάλιζε εις τον Λαό μας και τα ελληνικά νοικοκυριά όλα τα προς το ζην απαραίτητα αγαθά, αλλά και την ανθρωπιά τους, την αγωνιστικότητα, την ανιδιοτέλεια, την αλληλεγγύη και την αξιοπρέπεια τους. Όλα αυτά τα ανεκτίμητα εργαλεία πολλών χιλιετιών, ήταν που κρατούσαν τον Λαό μας πάντα όρθιο και δυνατό, και να αντιμετωπίζει μόνος του τις διάφορες κρίσεις, αλλά συνάμα τις επιθέσεις και υποδουλώσεις. **Όμως όλα αυτά απωλέσθησαν, δυστυχώς, μετά την πλήρη ένταξη της χώρας μας το 1981 εις την ΕΟΚ/Ε.Ε., και ολοσχερώς το 2001 με το Ευρώ. Διότι υποκόψαμε κυριολεκτικά εις τις επιδοτήσεις των Βρυξελλών και την δύναμη του ισχυρότατου Ευρώ, δηλαδή εις το εύκολο και ευπώλητο χρήμα, το οποίο είναι ο Δούρειος Ίππος για την υποταγή του κάθε ανθρώπου. Αλλά και για την απώλεια της αυτοκυριαρχίας και εθνικής ανεξαρτησίας κάθε Λαού, αυτής της αληθινής έννοιας της Πατρίδας, που είναι η Οικογένεια και η ρίζα κάθε ανθρώπου και Λαού, την οποία επι χιλιετίες μας κληροδότησαν οι πρόγονοί μας ως πολύτιμη και ανεκτίμητη κληρονομιά και που οφείλαμε να διαφυλάττουμε ως κόρη οφθαλμού.**

**Εξαιτίας της ΕΟΚ/Ε.Ε. και του Ευρώ-Μάρκου απαρνηθήκαμε και το εθνικό μας νόμισμα, την ΔΡΑΧΜΗ, το αρχαιότερο νόμισμα του κόσμου, η οποία και με την σύσταση του Ελληνικού Κράτους ήταν ο στυλοβάτης της αυτάρκειας μας, αλλά και ο σταθεροποιητής της εθνικής οικονομίας σε όλες τις κρίσεις.** Ως συνέπεια του ολέθριου εθνικού λάθους είχαμε με την απώλεια της αυτάρκειας, της μετριοφροσύνης και ανιδιοτέλειας μας, και την ηθική, κοινωνική και οικονομική κατάρρευση. Το πρωτόγνωρο τεράστιο και μη αντιμετωπίσιμο πλέον χρέος, τα ειδηχθή και αέναα Μνημόνια, την απώλεια της ανεξαρτησίας μας, τις επαναλαμβανόμενες εθνικές ταπεινώσεις και εκβιασμούς της Πατρίδας μας, και εν συνεχεία τον επί χάρτου προγραμματισμένο ακρωτηριασμό της Ελλάδος. **Ασύλληπτες και τρομακτικές συνέπειες για έναν κοινό νου, όμως μία οδυνηρή πραγματικότητα και αλήθειες εκείνων που είναι γνώστες της Παγκόσμιας Ιστορίας και Οικονομίας.**

Με το 1981 συντελέσθηκε και το ολέθριο λάθος με τις εξωπραγματικές και κατακόρυφες τεράστιες αυξήσεις των μισθών, αμοιβών, συντάξεων, επιδομάτων, εκατοντάδων χιλιάδων πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, εκατοντάδων χιλιάδων νέων διορισμών, με στόχο την εξίσωση των απληροφόρητων και ανυποψίαστων πολιτών της χώρας μας με το οικονομικό επίπεδο και τα επιτεύγματα των επιτυχημένων επι πολλών δεκαετιών Ευρωπαϊών Εταίρων. Αυτή η μοιραία εξίσωση ήταν δυστυχώς η αιτία της κατάρρευσης και χρεοκοπίας της χώρας μας, **εξαιτίας της παραπληροφόρησης, της πλύσης εγκεφάλου και εξαπάτησης του Ελληνικού Λαού από τις κυβερνήσεις του.** Διότι η προκληθείσα μεγάλη απώλεια της ανεκτίμητης αυτάρκειας και μετριοφροσύνης μας, με την παράλληλη μεγάλη μείωση της πρωτογενούς παραγωγής και οι προαναφερθείσες υπερβολικές αυξήσεις, που επέφεραν και την μετανάστευση των επιχειρήσεων, ήσαν άκρως δυσανάλογες με τις δυνάμεις της Ελληνικής Οικονομίας, και όλως αντίθετες με το πραγματικό ΑΕΠ, δηλαδή τον παραγόμενο πλούτο της χώρας.

Δυστυχώς, μετά τα τραγικά συμβάντα που έφεραν την κατάρρευση της χώρας μας, εξαιτίας της εγκληματικής ενοχής των επι δεκαετίες ασυνείδητων και ατιμώρητων πατριδοκάπηλων, τώρα παρόλα τα ατελείωτα δεινά δεν εκλείπει και η πλύση εγκεφάλου και η προπαγάνδα των φαιδρών ΜΜΕ του θεάματος και παράλληλα και των μαριονέτων Εθνομηδενιστών της Παγκοσμιοποίησης και Μουσουλμανοποίησης, οι οποίοι με την ετεροφημία, την γνωστή εθελοδουλία, αλλά και αιθερομανία τους, συνεχίζουν την ατέρμονη ψευδολογία, αλλά και τις ύβρεις και εκβιασμούς τους απέναντι του Λαού και του Έθνους. Οι

αμετανόητοι ισχυρίζονται μάλιστα ανερυθρίαστα, ευθαρσώς και ανιστόρητα, ότι πριν την ένταξή μας εις την ΕΟΚ/Ε.Ε. το 1981 η **αυτάρκεια και η μετριοφροσύνη εις την Πατρίδα μας ήταν χαρακτηριστικά της φτώχειας**, επειδή δεν υπήρχαν εις την χώρα μας επαρκή και πλούσια καταναλωτικά αγαθά π.χ. ηλεκτρικές κουζίνες, ψυγεία, τηλεοράσεις, αυτοκίνητα, κινητά τηλέφωνα, χιλιάδες βίλλες, εξοχικές κατοικίες και ταξίδια. Δηλαδή άφθονο **αλλά «δανεικό»**, ευθηνό και εισαγόμενο χρήμα, που για αυτούς τους αχρείους και αχαρακτήριστους είναι δήθεν «ο άφθονος πλούτος που επι δεκαετίες στερούνταν ο δύσμοιρος Ελληνικός Λαός!». **Όμως αυτά τα «Δανεικά της καταστροφής» των Δανειστών, τα οποία παράγουν και την απληστία, δέσμευσαν τώρα την χώρα μας δια των 3 Μνημονίων και με βαρύτατο τίμημα να τα επιστρέψει ως χρέος σε 99 χρόνια!**

Όμως από την άλλη πλευρά, αυτός ο «δύσμοιρος Λαός» και εν συνεχεία εξαπατημένος από ενδογενείς παράγοντες του πολιτικού συστήματος εξουσίας είναι ο μοναδικός εις την παγκόσμια ιστορία που ανέδειξε τον ανθρωπισμό, τον κλασικισμό και οικουμενισμό, αυτό το αιώνιο και φωτεινό τρίπτυχο των Ελλήνων που παρωθεί την συνείδηση όλης της ανθρωπότητας. Αυτός ο Λαός που δίδαξε την ανθρωπότητα για την μεγάλη αγάπη και την λατρεία του κάθε ανθρώπου προς την Πατρίδα. Όποιος αγαπά την Πατρίδα που είναι η Οικογένεια και οι ρίζες του κάθε ανθρώπου, γνωρίζει και ξέρει να αγαπά, να καταλαβαίνει και να σέβεται και τις πατρίδες και τις ρίζες των άλλων ανθρώπων. **Η έννοια της Οικουμενικότητας ως μία μοναδική, διαχρονική ιδέα των Ελλήνων, εκφράζεται ως ένα ωραιότατο πολύχρωμο μωσαϊκό εντός του οποίου συνυπάρχουν όλοι οι λαοί και όλες οι Πατρίδες του κόσμου.**

Η εφευρεθείσα τώρα νέα ιδέα της Παγκοσμιοποίησης, δήθεν ως το πιο τέλειο σύστημα παγκόσμιας διακυβέρνησης της ανθρωπότητας, εις την πραγματικότητα είναι μία συνέχεια των αποτυχημένων δύο παγκοσμίων πολέμων, **τώρα όμως με άλλο πρόσημο**, αποτελεί όχι μόνον μία νέα επίθεση κατά της ιδέας της οικουμενικότητας, αλλά ως ήδη διαφαίνεται, η μετατροπή και αυτού του πολύχρωμου μωσαϊκού του κόσμου σε ένα τώρα μονόχρωμο κατάμαυρο μωσαϊκό, με την κατάργηση τώρα και της ρίζας του ανθρώπου η οποία είναι η Πατρίδα του. **Την εγκαθίδρυση μίας πρωτόγνωρης βίαιης «Παγκόσμιας Οικονομικής Δικτατορίας», η οποία υποτάσσει λαούς, κυβερνήσεις και κοινοβούλια.** Και ως ήδη γνωστόν σε όλους μας, η Παγκοσμιοποίηση επιφέρει σε μερικούς ολίγους τεράστια κερδοφορία από οργανωμένους πολέμους, φυσικές καταστροφές, την βία και δυστυχία, ταπεινώσεις, εκατομμύρια θανάτους και διωγμούς εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων, οι οποίοι εγκαταλείπουν τις κατεστραμμένες και ισοπεδωμένες από χιλιάδες βομβαρδισμούς πατρίδες τους, περιφερόμενοι ως δύσμοιροι και απάτριδες πρόσφυγες και λαθρομετανάστες σε όλο τον πλανήτη.

**Η όλη αναστάτωση εις τον πλανήτη οφείλεται εις την αυξανόμενη επικίνδυνη σύγχυση εις τις συνειδήσεις των ανθρώπων, την αχρεία, απάνθρωπη οικονομική και πολεμική κερδοφορία μερικών ασυνείδητων και ανιστόρητων ολίγων. Αλλά και εις τις τεράστιες επιπτώσεις της οικολογικής καταστροφής, εξαιτίας της αλόγιστης δραστηριότητας και υπερκατανάλωσης των αναπτυγμένων χωρών, τις οποίες αποδίδουν παραπλανητικώς εις το παραμύθι της «κλιματικής αλλαγής», θα φέρει εν κατακλείδι κάποια στιγμή όλους τους δεινοπαθούντες λαούς προ του αναπόφευκτου διλήμματος μίας υποταγής εις τον ανερχόμενο Ολοκληρωτισμό της Οικονομικής Δικτατορίας ή μίας παγκόσμιας εξέγερσης κατά του Εφιάλτη της ανθρωπότητας, αυτής της βίας των Εθνομηδενιστών της Παγκοσμιοποίησης και Μουσουλμανοποίησης.**

Γεώργιος Εμ. Δημητράκης  
([www.ΓεώργιοςΕμ.Δημητράκης.gr](http://www.ΓεώργιοςΕμ.Δημητράκης.gr))

Υποσημείωση: Ο αρθρογράφος κρητικής (Μαριού Ν. Ρεθύμνης) και θρακικής καταγωγής γεννήθηκε και διαμένει εις την Ξάνθη. Σπούδασε Πολιτικές-Οικονομικές Επιστήμες και Κοινωνιολογία εις το Πανεπιστήμιο της Βόννης και Ιστορία και Πολιτιστική Κληρονομιά εις την Αθήνα. Διετέλεσε επί 30-ετίας Διπλωματούχος Ξεναγός για όλη την Ελληνική Επικράτεια.

